

Önstasonen Bosse Myrén om boken *Västernorrlands Regemente 1983-2000, Från fält expeditioner kök och förråd*

Av Sten Lönn

Bosse Myrén, är son till förvaltaren Anders Myrén på värnpliktsdetaljen och hans hustru Birgit bokhållare på kassaavdelningen. Bosse och jag är uppvuxna på Önsta. Familjen Myrén bodde på Storgatan 127 i huset med konsumbutiken där Pizzeria Önstabaren nu ligger.

När Bosse inte är ute och åker i Europa, vilket han ofta är, bor han och hans hustru Gerd i Åkers Styckebruk. Under arbetet med vår senaste bok *Västernorrlands Regemente 1983-2000, Från fält expeditioner kök och förråd* tog jag kontakt med Bosse för att få låna ett foto på hans mamma till boken. I år kom vi åter i kontakt med varandra. Jag berättade då om boken och han ville självklart köpa ett exemplar av den, önstapojke som han är.

Så här skriver Bosse om boken:

”Har nu hämtat boken och suttit och bläddrat i den ett par timmar till att börja med. Redan nu vill jag visa min och min frus uppskattning -vilket otroligt arbete du och dina vänner lagt ned på denna bok- jag hade trott att det var ett häfte eller en liten bok, men detta är ju ett helt uppslagsverk. Helt fantastiskt tycker vi!!!”

*Soliga hälsningar
Bosse och Gerd*

I ett senare mail berättade Bosse att hans föräldrar tillsammans med regementskamraterna, fanjunkaren Sören Viklander och hans hustru assistenten Anna-Märta, på 50-talet hade en sommarstuga längst in i den östra viken på Östra Spannsjön.

Barnen satt på pakethållarna och styrena när familjen färdades till fanjunkare Henrik Rangborns sommarstuga som låg 100 meter norr sjön. Vid stugan lämnade de cyklarna för att gå den sista biten ner till roddbåten. Därifrån blev det sedan en roddtur till stugan. ”Underbara fina minnen från 50-talet”, avslutade Bosse sitt mail.



Den nordöstra viken på Östra Spannsjön sedd från stranden vid scoutstugan. På dess stränder fanns ett antal sommarstugor. Foto från Sten Lönn.



Den sydöstra viken på Östra Spannsjön sedd från stranden vid scoutstugan. Även på dess stränder fanns ett antal sommarsugor. På somrarna bodde en del I 21 familjer i sina sommarstugor även under veckorna. I förflyttningarna till och från arbetet ingick då både roddturer och cykling. Foto från Sten Lönn.